

Ny tidning. Bli skribent!

[Nyheter](#) [Opinion](#) [Kultur & Nöje](#) [Kontakt](#) [Återförsäljare](#) [Prenumerera Fria Tidningar](#) [Annonssinfo](#)
[Löpsedeln](#) [Stockholm](#) [Inrikes](#) [Utrikes](#) [Reportage](#) [Sport](#) [Tipsa oss](#) [Nyhetsbrev](#) [Arkiv](#)

Lediga tjänster

- [Formgivare](#)
- [Kontors- och löneadministratör](#)
- [Prenumerantvårare](#)

Läs papperstidningen:



[Miss inte resten av våra nyheter, prenumerera på papperstidningen!](#)

[Annonsera i tidningen](#)

Inloggning

E-post:

Lösenord:

Webbtips

- Roliga & söta [bilder på katter](#)
- Eastpoint-bloggen om [Internetmarknadsföring](#)

Vad har du för nyhet?

Journalistik är för viktigt att lämna åt journalister. [Bli skribent!](#)

Novelltävling



[Reportage](#)

2003-06-22

På rundvandring i det esoteriska Stockholm



Vad är det som skiljer de nya alkemisterna och rosenkreuzianerna från den så kallade New Age-rörelsen? Läs om det i ett reportage av Daniel Westerlund om det esoteriska Stockholm.

Av vilken anledning du än väljer att inleda ett magiskt-rituellt arbete med din person så har Stockholm platser och grupperingar värda att kontempera. Sålunda valde jag att stiga de första metrarna ut i den esoteriska sjö som, mer eller mindre underjordiskt, skvalpar omkring oss.



I nummer 4/1976 av den andliga tidskriften Sökaren gavs en omfattande "Sökarkarta – över Stockholm" för andliga stadsvandrare "på jakt efter sanning och livskunskap". Begreppet new age hade börjat vinna gehör i etern och sökarkartan presenterade ett fyrtiotal anhalter – från Föreningen för psykobiophysik till Idam Rajneesh meditations – och tantracenter – för nybörjaren och den initierade sökarkvateranen att förkovra sig vid. Det är inte märkligt att många, däribland Olav Hammer i sin bok "På spaning efter helheten. New age – en ny folketro?", använder begreppet smörgåsbord för att beskriva den dignande bjudning av andliga tekniker som dukades upp för sökarsjälen en gång i tiden.

När new age filosofin kulminerade någon gång i slutet av nittioalet som en del av pre-millennium ångesten tycks det ha varit så pass eruptivt att kaskader av dess innehåll slungades ut i det allmänna medvetandet, och stannade där på nya platser, som en stelnad lavaström. Meditation, yoga och tai chi höjer inte direkt några ögonbryn längre.

Många rätter på smörgåsbordet har fallit ner i den andliga myllan för att aldrig mer komma upp igen. Andra tilldelas alltid en roll i periferin, och gör heller inga ansträngningar för att simma därifrån. Det är sammanslutningar kring ålderdomliga magiska traditioner och riter. Ytterligare andra rätter, som shamanska trumresor eller

Sök

Senaste nytt

söndag 14 oktober

- [Svenska flygbolag leasar plan från skatteparadis](#)
- [Franskt bolag hotas av åtal för samarbete med Burmas junta](#)

lördag 13 oktober

- [Politiskt våld måste förstås i sin kontext](#)
- [Queerfilm får nytt forum](#)
- [Israel konfiskerar mark på Västbanken](#)
- [Ghanas oljefynd lockar utläningar](#)
- [Förslag om sjukreseavgifter får bakläxa](#)
- [Tolv av tretton närakuter stänger vid årsskiftet](#)
- [En Faust med dubbla viljor](#)
- [Riksdagsledamöterna fortsätter höja sina löner](#)
- [Skrämmande form av ändamålsledning](#)
- [Pepparsprej mot facklig blockad](#)
- [Idrotten borde sluta upp med hycklandet](#)
- [Historiens rundgång som teater](#)
- [Partistofilerna bör hoppa av](#)
- [Upptrappat krig mot kurderna](#)
- [Inkludering inte bara en fråga om jobb](#)
- [Omstridd general joker i Libanons presidentval](#)

fredag 12 oktober

- [Rapport från den underbara ön](#)

torsdag 11 oktober

- [Den man ligger med får bädda](#)

[Äldre Artiklar](#)



häxkonst och spådom, vinner sakta men säkert ständig ny mark, och spås av dess utövare att om ett tiotal år vara lika mainstream som yoga och meditation. Några av dessa doldisar och uppkomlingar ligger i fokus för den här texten.

Taguchi, Kammarkargatan, 15 april.

– Mizraimriten är uppbyggd på det sätt att den påverkar subtila energier i kroppen. Förändringen sker på ett medvetet disciplinerat sätt. Genom att sjunga, röra sig på ett specifikt sätt och genom att använda sig av kraftladdade ord kan ritens påverka känslblockeringar.

Jag lunchar med Mikael Gejel, en av Merlinordens grundare, på en japansk restaurang i närheten av Hötorget. Merlinorden med ungefär 170 medlemmar är en fullt öppen magisk orden i Stockholm som bildades 1988. De riter och esoteriska traditioner som orden arbetar med har begynnelse bortom den nedskrivna historien.



– Mizraimriten är en personlighetsutvecklande ceremoni, berättar Gejel samtidigt som han filosoferar över vilken fisk det ingår i sushin. Gissningen ligger på piggar.

Då Gejel startade orden tillsammans med bland andra Mikael Hedlund var det för att fördjupa intresset för mystiken på ett personligt plan. Merlinorden erbjuder kunskap och praxis inom ett flertal mysterietraditioner; såsom den kristlig-gnostiska, den hermetiska initiationsvägen med arbete inom alkemi och ceremoniell magi och druidism.

– Merlinorden var i början en relativt informell sammanslutning människor som höll föredrag för varandra, berättar Gejel. Det växte senare till något mer strukturellt och vi började införliva ceremonier i arbetet.

Inom orden finns också intresse för nordisk shamanism. Blandningen av den mer reflekterande och meditativa hermetiska - och den mer extatiska shamanska traditionen bildar en bra kompletterande helhet.

– De shamanska riterna som Merlinorden har utfört kan ha väldigt jordnära karaktär, fortsätter Gejel. Ceremonier kan utföras för jordens välbefinnade eller för mer personinriktade syften.

Calle Rehbinders lägenhet, Bagarmossen, 23 april.

Jag går på tur i en lägenhet tillhörande Carl Johan Reh binder – shaman, regissör, spåman, webbdesigner – medan han avslutar ett telefonsamtal. Ett personligt hållet altare finns centrerat längs den ena långväggen med gudar från både indisk och nordisk tradition. Ett flertal shamanska trummor finns utplacerade lite här och där, och på en hylla finns en jättelik samling tarot-lekar.

Reh binder ger shamanska trumresor på Akal Center, i Vasastan. Det är inre resor som tillåter individen att röra sig på nya – kanske tidigare oupptäckta – medvetandenivåer. Intresset för shamanismen kom av en slump då Reh binder arbetade som teaterledare för en improvisationsgrupp på Spegelteatern. En amerikansk kvinnlig shaman upplyste Reh binder att hans speciella metoder att arbeta med teater – att utforska sig själv genom att spränga gränser i det improvisatoriska med lite assistans av tunga trummor och masker – egentligen var shamanism.

– Shamanismen är väldigt tillåtande, säger Reh binder. Det går att söka sina egna vägar genom shamanismen, och genom detta skapa ett innerligt och personligt

förhållande till det andliga.

– Om inte innehållet i en ceremoni ger en resonans i ens inre kan man lika gärna lägga ner, är parollen.

Rehbinder upplever att vi alltför ofta enbart koncentrerar oss på formen – det ceremoniella – vilket skapar en ytlig relation till spirituell tillägnelse.

– Min verksamhet som shaman är en del av min funktion i samhället, fortsätter han. Eftersom vi är flockdjur och vi förverkligar oss själva i mötet med andra människor, så är det mycket viktigt att söka inåt i sig själv för att ta reda på hur man bäst kan göra nytta.

Någon vecka efter att jag träffat Rehbinder återser jag honom, då jag väljer att delta i en av hans trumresor. I en cirkel ligger resenärerna på madrasser under filter samtidigt som Rehbinder dundrar med sin trumma i mitten. Resandet blir för mig oförlömligt.



Café Eden, Folkkungagatan, 23 april.

Under våren föddes i år två sällskap – Sodalitas Rosae Crucis och Sodalitas Solis Alati – vilka strålar samman under samma fana. Under denna ryms också en så kallad Martinistisk orden och en gnostisk kyrka. Tommy Westlund är en av tre grundare och vi går till ett kafé på söder för att talas vid.

– Man ska vara rejält insnöad om man är intresserad av att gå med i vår orden, skrattar han. Vi sysslar sällan med öppna föredrag och den huvudsakliga verksamheten är inriktad på magiska/alkemiska inre psykologiska processer, dels individuellt och dels i grupp.

Sodalitas Rosae Crucis (S.R.C.) magi-system är delvis baserat på den drygt hundraåriga orden Golden dawn's ritualer vilka för den rosenkruziska traditionen vidare, men även gnostiska traditioner och Memphis-Misraim ritens egyptiska frimureri.

– Men det ges inga regler som medlemmarna slaviskt måste följa. Det gäller att hjälpa till att hitta det optimala för individen.

S.R.C. aktar sig för att bli några bärare av tunga dogmer. De är öppna för att hitta syntesen mellan nytt och gammalt, samtidigt är man noga att poängtera vad som är eget och vad som är traditionellt.

– Orden är pragmatisk. Vi lär ut en grammatik men det är upp till varje medlem att skapa poesi, säger Westlund.

När jag frågar om de rosenkruziska ritualerna ger Westlund, som jobbar med psykosyntes-terapi till vardags, en handgriplig och för vår tid uppdaterad tolkning om vad magi och dessa ålderdomliga ritualer kan ge individen.

– De flesta som söker sig till magi drivs av ett psykologiskt behov av att vilja kontrollera sin omgivning. Så utifrån ett psykologiskt perspektiv är magin ett sätt att arbeta med sig själv. Det är jämförbart med Jungs individuationsprocess. Att öppna upp, att bli självständig, att agera istället för att reagera.

– Men i det magiska arbetet kommer det till en del synkronicitetshändelser som inte går att förklara med psykologiska begrepp.

Intresserat pressar jag honom på mer information.

– Magin är en träning för den inre alkemin, fortsätter han. Det är en träning för att arbeta med olika energier som flödar inom en själv. Målet är de vises sten. Vilket är kunskapen att förflytta medvetandet ut ur kroppen till en annan alkemisk kropp.

Det hermetiskt-rosenkruziska magisystemet utvecklades för att slippa förbindelsen med sina begär och detta beskrevs utifrån moraliska skäl.

– För mig är det enklast att förklara det med psykologisk terminologi. Så länge vi är slavar under våra komplex där våra delpersonligheter härjar fritt kan vi inte agera enhetligt. Magin är således ett sätt att bli en mer fri människa.



Dragon Rouges lokal, Kungsholmen, 24 april.

Dragon Rouge är den enda orden i Sverige som uttalat intresserar sig för vad de kallar mörk magi. Dragon Rouge (Den röda draken) har cirka trehundra medlemmar världen över. Varje månad ges ett nytt tema som undersöks teoretiskt och praktiskt. Lite mer än en vecka efter att jag deltagit på en av dessa träffar på temat astralresor träffar jag Dragon Rouges grundare Thomas Karlsson för att få en djupare förståelse för den mörka filosofi som de anammat.

– Traditionell religion hindrar mer än den underlättar för individen att komma i kontakt med det andliga, inleder Karlsson. Den har använts som ett sätt att legitimera auktoriteten och de rådande föreställningar som gynnar denna.

– Utöver detta gör den traditionella religionen gällande att det krävs en uttolkare – en präst – som ska förklara för församlingen vad den högre makten vill säga. De ljusa idealen, till exempel en ljus manlig princip i form av en solgud eller den kristna Guden, är en förtäckt metafysisk legitimering och en idealisering av de främsta makterna i samhället.

Det ljusa representerar sociala konventioner och på det personliga planet vårt medvetna jag.

– På grund av socialiseringsprocesser blir man tvungen att bortrationalisera delar av sig själv. Det mörka representerar det vilda, både i symbolisk men också i faktisk mening.

Dragon Rouge arbetar efter antagandet att i det okända – i de mörka symbolerna – kan det finnas nycklar till det omedvetna där dessa bortrationaliserade delar gömmer sig. Det ljusa håller kvar människan i en sorts vit mystik, det mörka är ett steg ut i det unika, där individen själv blir en skapare. Dragon Rouge, som startades 1989 använder sig av metoder från alla tider.

Thomas Karlsson som i tidig ålder började intressera sig för magi upplevde att många av de existerande magiska ordnarna var allför teoretiska. Så det var viktigt att Dragon Rouge skulle fokusera på det som kan ge en direkt upplevelse.

Meditation, hypnos, shamanska trumresor och extastekniker ingår i den dragon rougiska kryddblandningen.

Ibland nyttjas så kallade peak experiences – som att gå på glödande kol.

Jolanda den tredje, Gamla Stan, 12 maj.

Inom den svenska falangen av häxkonst är det Rosie Björkman som hamnar i blickfånget allra först. Rikshäxa är ett epitet man stöter på då man läser om hennes strapatser inom den andliga världen.

Rosie Björkman arrangerar magiska sammankomster i ett nedlagt vattentorn i området Blåkulla i Solna. På måndagar är enbart kvinnor välkomna till den så kallade

Månklubbs-kvällen.

– Syftet är att undersöka månens kraft och inflytande över oss, berättar Rosie Björkman då jag kommer på besök i hennes butik i Gamla Stan. Månen står för det kvinnliga och vi träffas för att bland annat prata om måncykeln, menstruationen. Det blir ett sorts hedrande av den.

– På torsdagar är även män välkomna till tornet för att arbeta med den inre elden, fortsätter hon. Det är ett alkemiskt arbete med dessa två energier, manligt och kvinnligt. Häxkonst är läran om energier.

Jag undrar om det finns några fördelar med att vara kvinna då det gäller magiskt arbete.

– Ja, kvinnor klarar av det magiska arbetet på egen hand, upplyser hon mig, kvinnans kropp är en springa, en passage mellan olika världar. Män måste ha kvinnor med sig om de ska kunna arbeta magiskt.

– Månklubbens arbete går ut på att lära sig och behärska dessa fördelar.

Rosie Björkman berättar att hon mer och mer har kommit att betrakta sig själv som tillhörande en andlig gerilla, som väcker uråldriga traditioner till liv och värnar om dem, för att lära oss att bättre kunna värna om oss själva och planeten.

– Häxkonsten är en sorts ekologisk andlighet.

Hon återkommer ofta till att hennes mission är att återupprätta sierskans anseende i samhället.

– Att upptäcka den magiska verkligheten är som att upptäcka en hel värld av kryddor efter att ha lagat mat hela livet med bara salt och peppar, säger hon och tar farväl.

I Stockholm finns fler aktiva ordnar än dem jag träffat. Till exempel finns Ordo Templi Orientis, med rötter som sträcker sig snart hundra år tillbaka i tiden, representerad i huvudstaden. Men de var inte villiga att kliva ur sin esoteriska gömma inkom för detta reportage.

Daniel Westerlund

daniel@stockholmsfria.nu

Tack till Mikael Hedlund, Percival och Guido Zeccola.

[Vi expanderar i Stockholm](#)

Vi söker 30 nya personer deltid eller heltid, minst 25 år

[Ettårig KBT-utbildning](#)

Kursstarter på flera platser i landet hösten 2007 och våren 2008!

[Skicka denna artikel till en vän](#)



[Jämför priset på böcker](#)

[Roliga klipp från hela världen](#)



[Skriv dina egna nyheter!](#)

*Saknar du
Latinamerika
i medierna?*

latinamerika.nu

SkrivarSidan
mötesplatsen
för dig som
skriver
skrivarkurser
tävlingar
skrivtips
lektörtjänst
publicering
medlemsantologi
www.skrivarsidan.nu



© 2006 Materialet på denna sida tillhör Stockholms Fria Tidning

Denna webbplats erbjuder flera olika [RSS-strömmar](#). Besök gärna våra systertidningar: [Sesam](#) och [Göteborgs Fria Tidning](#).